

«Διαγνώστηκα με όγκο εγκεφάλου μέσα σε μία μέρα, πριν 7 χρόνια. Ήταν μία ακόμη όμορφη παιδική μέρα που ένα δωδεκάχρονο παιδί, με όρεξη για παιχνίδια και όνειρα για το μέλλον του, απολάμβανε ανέμελο. Και, ξαφνικά, όλα σταμάτησαν. Το μυαλό άδειασε... και κόλλησε στο παρόν. Στην αρχή... ελπίδα ότι έχει γίνει λάθος, στη συνέχεια μούδιασμα, πιο μετά λέξεις κι εμπειρίες σκληρές: χειρουργείο, χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες... Ό,τι χρειαστεί για να έρθει πιο κοντά το μέλλον, η ελπίδα για τη νίκη.

Η δική μου περίπτωση ήταν από τις «δύσκολες». Όμως το όνειρο μου να γίνω συγκυβερνήτης σε αεροπλάνο δεν έσβησε ούτε τότε. Και το γεγονός ότι ήταν τόσο απίθανο να συμβεί, εκείνους τους μήνες με πονούσε ακόμη περισσότερο.

Όμως, τελικά... αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Και το έκανα αλλά όχι μόνος μου. Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδα) ήρθε και εκπλήρωσε την πιο βαθιά επιθυμία μου την πιο κατάλληλη στιγμή, με τον πιο απίθανο και πρωτότυπο τρόπο! Πέταξα, ναι! Έγινα πιλότος. Το παιδί που έκρυβα μέσα μου κι είχε χαθεί, ξαναβγήκε στην επιφάνεια γεμάτο όρεξη για ζωή, γεμάτο από τη χαρά, τη δύναμη και την ελπίδα που είχε χάσει. Δεν ήταν μόνον η εκπλήρωση του ονείρου μου, αλλά όλες οι εκπλήξεις που μου ετοιμάσανε, η διακριτικότητά τους, η καλή επικοινωνία με τους γονείς μου και ο σεβασμός όλων όσων τους είχαμε εμπιστευθεί.

Όλα αυτά με ώθησαν να ενταχθώ κι εγώ με την σειρά μου στο τμήμα εθελοντών και να χτίσω μια γέφυρα με τον Οργανισμό που θα αποτελούσε βοήθεια για όλα εκείνα τα παιδιά που έχαναν το κουράγιο τους λόγω των ασθενειών τους. Ήθελα να μπορέσω να επιστρέψω την δύναμη που είχα λάβει κι εγώ ο ίδιος. Από την θέση του εθελοντή, έμαθα πως η αγάπη είναι το μυστικό που διώχνει μακριά κάθε άσχημη σκέψη και πως καμιά φορά το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη πίστη. Κάθε εκπλήρωση ευχής που συμμετέχω είναι για μένα ένα ακόμα μάθημα ζωής. Κάθε χαμόγελο που εμφανίζεται σε ένα παιδικό πρόσωπο μου θυμίζει πως ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσουμε να είμαστε άνθρωποι. Είναι στάση ζωής που χαρίζει ταυτόχρονα ζωή και ελπίδα. Είναι μια αλτρουιστική πράξη που βοηθάει να αντιμετωπιστεί συλλογικά και ανιδιοτελώς το πρόβλημα ενός συνανθρώπου μας και που όμως η ηθική ικανοποίηση που αποκομίζουν οι εθελοντές είναι τόσο μεγάλη που ανταμείβονται για κάθε ένα λεπτό του χρόνου που έχουν διαθέσει. Άλλωστε μέσω αυτού, πάντα υπάρχει η πρόκληση να δημιουργήσεις φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες.

Το Κάνε-Μια-Ευχή δεν είναι δώρο, είναι μία εμπειρία ζωής!»  
*Άγγελος, παιδί ευχής και εθελοντής, φοιτητής Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής*

